



**Johannes Hegelund Brandt
(1789-1840)
og
Magdalene Elisabeth
Caroline Stallknecht
(1794-1836)**

Johannes Hegelund Brandt. Kobberstik, Det Kgl. Bibliotek.

Johannes Hegelund Brandt blev født 6. marts 1789 og døde i Vor Frelser Sogn, Christianshavn, d. 15. nov. 1840.

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht blev født d. 15. september 1792, døbt d. 11. oktober i Garnisons Sogn i København og døde i Vor Frelser Sogn, Christianshavn, d. 2. februar 1836.

Johannes Hegelund Brandt var søn af skoleholder og klokker ved Vor Frelser Kirke, [Johannes Joachim Brandt](#) og dennes 2. hustru, [Barbara Elisabeth Clausen](#).

Magdalene hedder Juliane ved sin dåb, men Magdalene ved sin død. I kirkebogen ved sin dåb står hun som Juliane Elisabeth Caroline, datter af skræddermester **Johann Christopf Stallknecht** og **Juliane Marie Schnell**. Ved sine børns dåb kaldes hun hver gang Magdalene i kirkebogen. Men selv præster kan jo skrive forkert... Han er bare kommet til at skrive hendes mors navn.

Johannes og Magdalene blev gift 15. april 1810 i Trinitatis Sogn. Vielsen foregik i hjemmet efter kgl. resolution (særlig tilladelse). Da brylluppet fandt sted, kunne det formodentlig endnu skjules, at Magdalene ventede sig i 4 måned. Måske var det p. gr. af den lidt hovedkulse graviditet, at vielsen ikke fandt sted i selve kirken, og at der skulle kgl. tilladelse til for at få vielsen til at ske i en fart. Johannes og Magdalene levede lykkeligt sammen 25 år, og det var en umådelig sorg for ham, da hun døde.



Johannes Brandt stod ved sin vielse anført som handelsbetjent. Ved den første søns dåb kaldes han fuldmægtig. Ved den anden søns dåb hedder han grosserer og overjæger ved Livjægerne. Kongens Livjægerkorps (symbol til venstre) var dannet i 1801 af frivillige borgere, da englændernes flåde truede København. Johannes havde altså en overordnet post i Livjægerkorpset. Livjægerne ydede en bemærkelsesværdig indsats under Københavns bombardement i 1807. Var han mon med her?

Senere var Johannes også skibsprovianteringsforhandler og fattigdistriktsforstander. Mellemlavnet Hegelund (nogle steder stavet Heggelund) kom fra hans fars første kone.

En ung mand, N. W. M. Kornerup, der var studenterkammerat med husets søn August Frederik, fortæller i sine memoarer:

"J.H. Brandt ejede den store gård Strandgade 45 (Christianshavn). Det var et fint og elegant hus, og de mange sønner og døtre førte venner og veninder til huse. Men faderen, en i øvrigt meget smuk mand, nød ikke nogen god omtale, hvorfor ved jeg ikke rigtigt, muligt hidrørte det fra, at han engang havde været fallit, men han gjorde store forretninger, især på Sverige og Finland. Alle børnene var mer eller mindre smukke og elegante personligheder."

Johannes og Magdalene Elisabeth fik [17 børn](#). De blev bl.a. forældre til [August Frederik Brandt \(1815-93\)](#). Af de mange børn døde 4 som små og 4 andre, da de var i 30'erne.

I familien fortælles det, at *"de to yngste var dødfødte tvillinger. Den ældste søn var allerede da kommet så langt i medicinske studier, at han bad om at måtte sætte de to små lig i sprit for at kunne studere dem. Moderen samtykkede på betingelse af, at børnene skulle begraves med hende, når hun var død. Det siges, at hun blev begravet med et barnelig i hver arm."*

Men historie har nok ikke så meget på sig, for tvillingerne var ikke yngst, og det var søn nr. 3 i rækken, der blev læge. Han var i øvrigt kun 14 år gammel, da tvillingerne døde. Læs mere [HER](#).

Magdalene døde fra sin mand og sine børn i 1836 til stor sorg for dem. Flere af børnene var ikke ret store endnu. Til at passe hjemmet kom Johannes' storesøster, Christiane Schultz, kaldet Nancy, åbenbart hjemkommet alene fra Hamborg.

"Den livslystige og stærke grosserer Brandt"

- sådan skrev Danmarks berømte guldalderkomponist C.E.F. Weyse i et brev til en bekendt, da Johs. Hegelund Brandt var død i 1840: "Den livslystige og stærke grosserer Brandt er død!" Det giver os et menneskeligt glimt af manden, hvis personlighed i øvrigt stråler ud fra det smukke portræt. At han og hans børn omgikkes tidens skønånder, får vi her et ekstra vidnesbyrd om.

Gravstenen over familien J. H. Brandt ligger udenfor ved venstre side af hovedindgangen til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Stenen er meget medtaget, men man kan lige præcis læse ordet *Brandt*.



NYE fund:

Læs [mindeord](#) ved Magdalenes død 1836.

Læs [afskedsord](#) ved Johannes' død 1840.

Kilder:

Memoirer og breve XLII/83 af kontorchef N.W.M. Kornerup (1817-86).

Overleverede historier i familien Kielland-Brandt.

Div. kirkebøger.

Kirsten Stallknecht: *Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands og kvindelinje efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht*, udg. 2006.

Afskedsord ved grosserer Johannes Heggelund Brandts kiste, den 20de november 1840 af C.H. Visby.

FT1840, Strandgade 45, Chr.havn.

Johs. og Magdalene Brandt boede 1827 i Strandgade 35, 1830 i Strandgade 40, 1840 i Strandgade 45 i flg. kirkebogen ved børns dåb/Johs. Brandts død.

Denne side er oprettet efteråret 2011.

Sidst ændret den 17. december 2012.

KORREKTION:



Dette billede forestiller IKKE alligevel Magdalene Brandt, f. Stallknecht, som tidligere antaget. Min kvikke faster, Hanna Kristensen, har korrigeret: det forestiller den norske heltinde Anna Colbjørnsdatter, som vi ikke umiddelbart er i familie med, men som er gift ind i en fjernere gren af familien via Randulff.